



Graag nodigen we U uit voor een nieuw bloeiend evenement:

Bezoek aan de Spinozahof

met de Historische Vereniging Voorburg

Datum: Woensdag 31 mei 2023

Tijd: Tussen 10.30 uur en 12.30 uur

In het kader van het 30 jarig bestaan van de Historische Vereniging Voorburg werden dit jaar al enkele activiteiten georganiseerd. Van een bezoek aan een historische komedie, die in Voorburg speelt, tot een bezoek, speciaal voor leden, aan Villa Dorrepaal en de tentoonstelling rond George Maduro.

Ons volgende lustrumevenement is een bezoek aan de Spinozahof.

Een van de mooiste stadstuinen van Leidschendam-Voorburg is de Spinozahof op de kruising Spinozalaan-Prins Bernhardlaan. De tuin is gerealiseerd ter nagedachtenis aan de vrije denker Benedictus de Spinoza die een deel van zijn leven woonde in Voorburg. Het is een prachtige tuin, die rijk is aan bloemen en planten. De tuin in het voormalig Rosarium opende in 2018.



Tussen het bloeiend gewas kun je genieten van de tuin op één van de mintgroene bankjes. Bij verschillende gewassen en bomen staan bordjes, zodat je meer over het groen te weten komt. De tuin is vernoemd naar de beroemde filosoof Spinoza.

Van 1665 tot en met 1669 woonde en werkte hij in Voorburg. In een wei met bloemen staat het beeld van de wijsgeer. Het Spinozahuis in Amsterdam schonk het beeld van de kunstenaar Rudolf Roth.



Tijdens het bezoek zullen medewerkers van de afdeling Stadsbeheer aanwezig zijn. Zij zullen in het begin en halverwege een toelichting geven op wat er zoal in de tuin staat, en hoe die onderhouden wordt.

U bent welkom vanaf half elf tot circa half één. Aanmelden is niet nodig.

Met vriendelijke groeten,

Renier van Gelooven

Voorzitter

Voorburg, 12 mei 2023