

START KAMERKOOR

Welkom Dames en heren, hier inde oude kerk. Vanavond presenteert de historische vereniging Voorburg het boek 70 jaar Vrede en Vrijheid. In 70 jaar Vrede en Vrijheid wordt het verhaal verteld van de inwoners van Leidschendam en Voorburg die in de oorlog door de oorlogsomstandigheden zijn omgekomen. Hun namen staan sinds enkele jaren vermeld op het Monument voor Vrede en Vrijheid in Park Sijtwende.

Het is een trend, zo lijkt het, dat geschiedenis en geschiedschrijving steeds meer Persoonlijk wordt. Meer gericht is op mensen dan op grote gebeurtenissen. En wat is er nu persoonlijker dan een gesprek. Dat is het bijzondere aan dit boek. Het is voor een groot deel ontstaan uit ontmoeting en gesprek. De unieke werkwijze van de werkgroep Voorburgs Verteld Verleden stelt zo ook ons in staat de slachtoffers bijna persoonlijk te ontmoeten. Op deze manier houden we de herinnering levend. En dat is een hele mooie zaak.

Een project als dit vergt de inspanning en bijdrage van velen. De werkgroep Voorburgs Verteld Verleden, de redactie en natuurlijk de geïnterviewde. Dank. Ook dank aan ons museum dat een begeleidende expositie heeft ingericht, die hebben we vanmiddag al geopend. Verder wil ik hier onze sponsors alvast bedanken.

Boekenfonds Elisabeth Grent/FJAM van der Helm

C&D Makelaardij

Drukkerij Verloop

Mooyman assurantiën

Pelgrimshoeve

Rabobank Vlietsreek-Zoetermeer

ALHJ van Ravenstijfonds

St Martinusfonds

Van Stee stichting

Stichting fonds 1818

En de gemeente Leidschendam Voorburg.

Zonder jullie allemaal was het ons niet gelukt dit boek in deze vorm te presenteren. Dank. Dan is nu het moment aangebroken om het eerste exemplaar van 70 jaar vrede en vrijheid uit te reiken aan onze burgemeester. Hij heeft er afgelopen maandag bij zijn herdenkingstoespraak in Sijtwende park al aan gerefereerd.